

Hammerslagspris ved medlemssalg og auktion den 14. december 2010

Nr.	Pris	Nr.	Pris	Nr.	Pris	Nr.	Pris	Nr.	Pris	Nr.	Pris
1	1200	22	20	43	0	64	0	85	0	106	40
2	500	23	20	44	0	65	0	86	25	107	0
3	530	24	20	45	75	66	48	87	10	108	40
4	40	25	0	46	75	67	0	88	0	109	68
5	40	26	50	47	50	68	0	89	5	110	150
6	40	27	30	48	74	69	25	90	20	111	20
7	0	28	0	49	0	70	0	91	150	112	150
8	28	29	1200	50	0	71	0	92	0	113	210
9	0	30	910	51	65	72	0	93	210	114	160
10	0	31	20	52	0	73	0	94	30	115	90
11	0	32	625	53	0	74	40	95	50	116	75
12	115	33	190	54	0	75	0	96	0	117	40
13	54	34	1570	55	32	76	25	97	0	118	30
14	110	35	0	56	0	77	0	98	50	119	10
15	100	36	75	57	30	78	90	99	0	120	50
16	35	37	30	58	30	79	100	100	0	121	15
17	45	38	50	59	30	80	175	101	0	122	10
18	45	39	40	60	0	81	175	102	70	123	60
19	20	40	50	61	40	82	90	103	0	124	60
20	40	41	0	62	25	83	1730	104	0	125	60
21	60	42	55	63	0	84	0	105	35	©	

NB:ændret mødested og foredrag

Numismatisk Forening afholder medlemsmøde med auktion
tirsdag den 8. februar 2011 kl. 19.30 på Sønderborg Slot.

Aftenen starter med Overinspektør Peter Dragsbos **rundvisning og fortælling**
om slottets udstilling om de slesvigske hertuger,
herefter er foreningen vært ved kaffen og der er auktion

Da foreningens beholdning af mønter er ved at være solgt,
vil vi gerne opfordre medlemmerne til at indlevere mønter til salg

Numismatisk Forening for Nord- og Sydslesvig



Nr. 6

8 februar 2011

Auktion nr. 407

50. årgang

Besøg på Sønderborg Slot:

NB! Ændret mødested
Vi mødes den 8 februar Kl. 19.30 på
Sønderborg Slot

Vi ser hertugudstillingen, hvor Overinspektør Peter Dragsbo
kommer og fortæller og viser rundt.

På vej tilbage til mødelokalet gør vi holdt i Chr. II udstillingen, og fortsætter til
mødelokalet, hvor vi afholder auktionen.

Der er eftersyn fra Kl. 19.00

Medlemsblad for:
**Numismatisk Forening
for Nord- og Sydslesvig**

Redaktion:

Palle Gulddahl
Slotsbakken 5
6300 Graasten
Palle@Gulddahl.dk

Gengivelse af artikler kun
efter indhentet tilladelse
og med kildeangivelse.

Formand:

Henning Kjær
Kærmindevej 17
6400 Sønderborg.

Telefon:

74 43 34 82
Fakjaer@mail.tele.dk

Kommissioner:

Faste bud på medlems-
salgslisten og brevbud
skal være fremme dagen før
auktionen og modtages af

Jens Madsen
Jørgensby 14
6310 Broager
TLF. 74 44 95 63
jensmadsen@stofanet.dk

Oplag: ca. 165 stk.

Foreningens vedtægter kan
altid rekvireres hos
formanden.

www.nfns.dk

Tryk: **Langenberg**
Sønderborg

Det Byzantinske Rige XIII af Svend Nørskov-Jensen

Andronicus III, Palaeologus 1328-1341.

Den nye kejser og hans højre hånd, John Cantacuzenus sparede ingen kræfter på at forbedre statens tilstand, men den byzantinske stats dårlighed havde været for længe, til at den kunne kureres.

Forsøg blev gjort på at fjerne korrupsion i det juridiske system, men den juridiske administration var hæmmet af uenighed mellem de forskellige dele af riget. I Europa og Asien øgedes imperiets fjenders magt støt; Serberne blev den dominerende magt i Sydøsteuropa efter deres store sejr over bulgarerne i 1330, medens mange af de tyrkiske stammer i Lilleasien var blevet forenede, under det mægtige ottomanske dynasti. Hele det byzantinske territorium i Asien var nu faktisk uigenkaldeligt tabt til de indtrængende - dog til en vis grad formildet ved succeser i Thessalien og Epirus. Ulykkeligvis blev imperiet dets modige kejsers indsats ved hans uventede død i 1341, og udnævnelsen af hans mindreårige søn førte til en ny ødelæggende borgerkrig.

John V, Palaeologus 1341-1391 var kun ni år gammel., da hans fader døde, og en strid om regentskabet straks udviklede sig mellem John Cantacuzenus og enkekejserinde Anne af Savoyen. Der udbrød snart borgerkrig, som varede i seks år. John Cantacuzenus blev sejrherre med tyrkisk understøttelse og i 1347 blev han kronet som medkejser. Striden havde svækket imperiet yderligere, men toppen af ulykker kom, da en pest

decimerede Konstantinopels befolkning. John VI, Cantacuzenus blev vist nok fordrevet i 1354, og John V fortsatte som enkejser. De næste få år skete der tyrkiske erobringer på Balkan, men byzantinere var så svage, at de kun kunne sidde og iagttage undertrykkelsen af deres tidligere territorier. I 1366 rejste kejseren til Louis den Store af Ungarn for at søge hjælp mod muslimerne, men der kom ingen hjælp, og tre år senere besøgte han Rom og konverterede til den katolske tro i håb om, at vestlige magter ville intervenere, men igen blev han skuffet, og snart efter blev han vasal for den ottomanske sultan med pligt til militære tjenester. Den sidste del af John V's regering blev besværet af familiestridigheder, og i tre år (1376-1379) røvede endog hans ældste søn, Andronicus IV, sin faders trone. Opstanden blev slået ned med tyrkisk hjælp, men episoden tjente kun til at gøre John V endnu mere afhængig af sin ottomanske overherre.

John VI, Cantacuzenus 1353-1354, en velhavende aristokrat, som i begyndelse af sin karriere administrerede statsanliggenderne for Andronicus III, medens denne lå i krig med rigets fjender. Ved udnævnelsen af den unge John V forsvarede han sit krav på regeringen men blev imødegået af en magtfuld klike med kejserinde Anne af Savoyen. Ved tyrkisk hjælp kunne han triumfere over sine modstandere, og den 13. marts 1347 blev han kronet som medkejser af patriarken. John VI Cantacuzenus, der var en stor patriot, østmeget af sin private rigdom i den tomme statskasse og i løbet af hans korte embedstid. prøvede han styrke imperiets resterende besiddelser, som nu var begrænset til de europæiske territorier. Fyrstedømmet Morea blev oprettet på den tid, og i denne forpost havde byzantinsk civilisation sin sidste opblomstring. Kejseren forsøgte at stække Genuesernes magt i imperiet, hvilket endte med en katastrofe, da den byzantinske blev fuldstændig tilintetgjort i 1349. I John VI's regeringsperiode kom forspillet til den tyrkiske ekspansion i Europa. Kejseren havde et godt forhold til ottomannerne, og han hyrede deres lejesoldater til sine felttog i Europa. Dette skabte forargelse i Konstantinopel, og oppositionen samlede sig om den legitime kejser, John V, som var blevet skubbet i baggrunden og ignoreret af hans mægtige kollega, John VI, som ovenikøbetoprejste sin egen søn, Mathæus Cantacuzenus, til med-kejser i februar 1354. Hans planer om at grundlægge et nyt dynasti fik dog en brat ende, da John VI med hjælp fra Genua besejrede sin rival og forviste ham til et kloster. Han levede endnu i 30 år som munken Joasaph og skrev sin berømte historie.

Forsættes i næste nummer.