

Hammerslagspris ved medlemsalg og auktion den 12. oktober 2010

Nr.	Pris	Nr.	Pris	Nr.	Pris	Nr.	Pris	Nr.	Pris	Nr.	Pris
1	40	22	165	43	0	64	30	85	310	106	0
2	65	23	65	44	130	65	10	86	190	107	0
3	32	24	80	45	0	66	22	87	125	108	0
4	25	25	60	46	150	67	24	88	500	109	0
5	20	26	115	47	0	68	66	89	150	110	0
6	30	27	72	48	0	69	54	90	74	111	0
7	30	28	30	49	0	70	10	91	0	112	50
8	40	29	30	50	0	71	155	92	0	113	44
9	225	30	15	51	300	72	105	93	90	114	34
10	50	31	15	52	0	73	140	94	30	115	8
11	350	32	15	53	0	74	180	95	0	116	20
12	200	33	15	54	0	75	75	96	10	117	50
13	0	34	15	55	0	76	100	97	15	118	16
14	0	35	70	56	0	77	250	98	22	119	105
15	0	36	200	57	0	78	50	99	25	120	80
16	0	37	170	58	30	79	135	100	180	121	24
17	26	38	300	59	30	80	45	101	180	122	12
18	20	39	0	60	0	81	10	102	50	123	36
19	150	40	0	61	10	82	28	103	40	124	32
20	155	41	0	62	10	83	250	104	0	125	110
21	100	42	0	63	32	84	270	105	0	©	

Julemøde med lottospil og auktion

Numismatisk Forening afholder medlemsmøde med auktion
tirsdag den 14. december 2010 kl. 19.30 i
NygadeHuset i Aabenraa. Materialet kan ses fra kl. 19.00.

Traditionen tro afholder vi lottospil med mange fine gevinster
og medlemmernes pårørende er meget velkomne.

Som vi plejer er der blomster til damerne. Kl. ca. 20.30 er foreningen vært ved kaffen.

bulgarske Tzar John Asen II, og i et stort slag udkæmpet mellem styrkerne fra Thessaloniki og Bulgarien blev de førstnævnte slået. Theodore blev taget til fange og blindet og hans plads overtaget af hans broder.

forsættes i næste nummer

**Da foreningens beholdning af mønter er ved at være solgt,
vil vi gerne opfordre medlemmerne til at indlevere mønter til salg**

Numismatisk Forening for Nord- og Sydslesvig



Nr. 4 14 december 2010 Auktion nr. 405 50. årgang

Det Byzantinske Rige XI af Svend Nørskov-Jensen

ALEXIUS V, Ducas (1204) blev udråbt til kejser, medens korsfarerhærene camperede neden for bymurene. Alexius V regerede i lidt mere end to måneder, før fjendens overlegne styrker tog Konstantinopel med storm. Der fulgte næsten uhorste scener af massakrer, plyndringer og ødelæggelser, og i de næstefølgende 47 år blev den tidligere byzantinske hovedstad regeret af latinske prinser. Selve imperiet blev delt mellem erobrerne, og hvad der var tilbage af det byzantinske aristokrati gik i eksil til Vestgrækenland, hvor staten Epirus blev etableret eller til Lilleasien, hvor et nyt rige omkring Nicæa voksede op.

Riget ved Nicaea

Theodore I, Comnenus-Lascaris 1208-1222.

Efter Konstantinopels fald i 1204 og etableringen af det latinske rige, flygtede de byzantinere, som det lykkedes for at undslippe i forskellige retninger. I det vestlige Grækenland blev fyrstedømmet Epirus oprettet, medens magten i Lilleasien samlede sig om Theodore Lascaris, som efter en vakkende start fik dannet en eksil-stat med centrum i byen Nicaea. Til trods for umådelige vanskeligheder lykkedes det. Theodore, i kraft af en stor personlighed, at udvikle det unge rige, så det fik indflydelse i internationale anliggender. Sultanen af Iconium og den latinske kejser i Konstantinopel ønskede begge at ødelægge det unge græske rige,

Medlemsblad for:
**Numismatisk Forening
for Nord- og Sydslesvig**

Redaktion:

Palle Gulddahl
Slotsbakken 5
6300 Graasten
Palle@Gulddahl.dk

Gengivelse af artikler kun
efter indhentet tilladelse
og med kildeangivelse.

Formand:

Henning Kjær
Kærmindevej 17
6400 Sønderborg.

Telefon:

74 43 34 82
Fakjaer@mail.tele.dk

Kommissioner:

Faste bud på medlems-
salgslisten og brevbud
skal være fremme dagen før
auktionen og modtages af

Jens Madsen
Jørgensby 14
6310 Broager
TLF. 74 44 95 63
jensmadsen@stofanet.dk

Oplag: ca. 165 stk.

Foreningens vedtægter kan
altid rekvireres hos
formanden.

www.nfns.dk

Tryk: **Langenberg**
Sønderborg

men begge fejlede i deres forsøg, og sultanen faldt endog i et slag mod styrkerne fra Nicaea. I mellemtiden var der blevet udnævnt en patriark, og i. 1208 kronede han Theodore som sand efterfølger for kejserne i Byzans. Sidste del af hans regeringstid blev anvendt til at befæste rigets position, og ved sin død i 1222 overlod Theodore sin efterfølger, John Dueas-Vatatzes, et solidt rige, som allerede så frem til erobringen af Konstantinopel og til at genetablere det byzantinske imperium

John III, Ducas-Vatatzes 1222-1254, svigersøn til Theodore Lascaris, var en af de mest begavede herskere i byzantinsk historie, og på de faste grundlag som hans forgænger havde lagt, udvidede han i stor grad såvel det græske riges grænser som dets prestige. Nicaeanernes hovedrival i genskabelsen af det byzantinske imperium var Thessaloniki, som blev erobret og indlemmet i 1246. Latinerne blev drevet ud af Lilleasien, og Konstantinopel blev meget svækket. Overraskende nok blev der ikke gjort noget forsøg på at generobre hovedstaden. Kejseren brugte megen opmærksomhed på rigets interne tilstand, og lovadministrationen blev forbedret, nye kirker og grænsefæstninger byggedes, agerbrug og kvægopdræt blev fremmet og import af luksusvarer blev forbudt. Efter en strålende regeringstid på toogtyve år, hvor kun erobringen af Konstantinopel savnedes blandt hans bedrifter, døde John III den 3. november 1254, og han blev efterfulgt af sin eneste søn

Theodore II, Ducas-Lascaris 1254-1258, som besad stor lærdom og kultur men ulykkeligvis led af en alvorlig form for epilepsi, og hans regering varede knap fire år. I denne periode udviklede der sig en stor modstrid mellem det magtfulde aristokrati og deres enevældige herre, hvilket kulminerede i dynastiets fald kort efter kejserens død. I udenrigs anliggender fortsatte Theodore sin faders politik, men der blev stadigvæk ikke gjort forsøg på at generobre imperiets gamle hovedstad til trods for, at Konstantinopel's la-tinske rige var døende, og genskabelsen af den byzantinske stat ikke kunne udskydes for meget. Theodore døde i august 1258 kun 36 år gammel, og hans søn.

John IV, Lascaris 1258-1261, kun seks år gammel med regeringen styret af den upopulære George Muzalon. den tidlige kejsers, hovedrådgiver, var bestemt til at blive offer for faderens strid med aristokratiet. Regenten, George Muzalon blev snigmyrdet kun ni dage efter Theodore 's død, og hans embede blev overtaget af den mægtige general Michael Palaeologus. John IV blev skubbet i baggrunden, og Michael blev medkejser ved slutningen af 1258. Tre år senere, umiddelbart efter genetableringen af det byzantinske imperium, blev den ti årige John Lascaris afsat og blindet, og Michael VIII, Palaeologus regerede alene.

Riget ved Thessalonika

Theodore, Comnenus-Ducas 1224-1230. Efter Konstantin's fald i 1204 blev selvherskerstaten Epirus etableret under Michael Angelus, en fætter til kejserne Isak II og Alexius III. Som tilfældet var med Nicaea- riget blomstrede det nye fyrstedømme under dets grundlægger hersker. Michael blev cirka 1215 efterfulgt af sin halvbroder, Theodore Comnenus-Ducas, og lykken var. Med det græske fyrstedømme i dets fremgang under hans dynamiske styre. En af hans berømteste bedrifter var tilfangetagelsen af den latinske kejser fra Konstantinopel, Peter af Courtenay, som var på vej til sin hovedstad efter at være blevet kronet af paven i Rom. I 1224 erobrede Theodore det latinske kongedømme Thessaloniki, og blev kort tid efter kronet til kejser og etablerede således imperiet Thessaloniki som rival til staten i Nicaea. Sejrherren vendte nu sine øjne mod Konstantinopel, men denne gang blev hans ambition hans undergang. De latinske herskere indgik en alliance med den mægtige *forsættes på bagsiden*