

## Hammerslagspris ved medlemssalg og auktion den 13. oktober 2009

Nr.	Pris	Nr.	Pris	Nr.	Pris	Nr.	Pris	Nr.	Pris	Nr.	Pris
1	20	22	0	43	0	64	50	85	0	106	260
2	34	23	15	44	0	65	30	86	20	107	320
3	34	24	5	45	0	66	50	87	80	108	50
4	5	25	0	46	0	67	30	88	2200	109	44
5	30	26	20	47	0	68	30	89	4800	110	52
6	60	27	0	48	0	69	40	90	14200	111	44
7	32	28	10	49	0	70	0	91	4000	112	40
8	10	29	10	50	0	71	60	92	1100	113	42
9	20	30	18	51	0	72	10	93	5600	114	40
10	65	31	10	52	300	73	24	94	520	115	42
11	60	32	200	53	0	74	50	95	10200	116	40
12	0	33	72	54	100	75	10	96	1500	117	42
13	10	34	55	55	0	76	10	97	470	118	42
14	15	35	125	56	0	77	10	98	700	119	40
15	0	36	0	57	0	78	0	99	760	120	40
16	15	37	0	58	0	79	40	100	720	121	44
17	0	38	50	59	0	80	5	101	210	122	40
18	15	39	125	60	0	81	1000	102	1000	123	40
19	0	40	0	61	35	82	700	103	10100	124	40
20	0	41	0	62	30	83	150	104	4100	125	42
21	0	42	0	63	0	84	150	105	250	©	

### Julemøde med lottospil og auktion

Numismatisk Forening afholder medlemsmøde med auktion

**tirsdag den 8. december 2009 kl. 19.30**

i NygadeHuset i Aabenraa. Materialet kan bese fra kl. 19.00.

Traditionen tro afholder vi lottospil med mange fine gevinster og medlemmernes pårørende er meget velkomne. Som vi plejer er der blomster til damerne.

Kl. ca. 20.30 er foreningen vært ved kaffen.

**Da foreningens beholdning af mønter er ved at være solgt,  
vil vi gerne opfordre medlemmerne til at indlevere mønter til salg**

# Numismatisk Forening for Nord- og Sydslesvig



Nr. 4

8 december 2009

Auktion nr. 397

49. årgang

## Det Byzantinske Rige IV

Af Svend Nørskov-Jensen

**Justinian II, 685-695.** Den sidste kejser af Heraclius' dynasti begyndte sin bemærkelsesværdige karriere, da han i en alder af 16 år i sommeren 685 besteg tronen. En særdeles fordelagtig fred blev sluttet med araberne, og dette levede Justinian mulighed for at rette sin opmærksomhed mod balkanproblemet. En heldig kampagne i 688-689 resulterede i transport af flere slaver til Lilleasien, hvorved Justinian fulgte sin bedstefaders eksempel. I religiøs henseende viste han sin hengivenhed ved som den første kejser at anbringe et kristusbillede på sine mønter. Imidlertid mislykkedes hans forsøg på at gennemtvinge hans doktriner i Den romerske Kirke, og dette beviste de byzantinske kejsers dalende autoritet i Italien. Efter ti års regering blev Justinian pludselig styrtet ved en revolte ledet af general Leontius. Den afsatte kejser fik sin næse og tunge skåret af og blev så sendt i eksil til Cherson, en by på Krim.

**Leontius, 695-698,** strateg fra Hellas Theme. Araberne benyttede lederskiftet til at angribe de byzantinske besiddelser i Nordafrika, og efter en langvarig kamp, gik Karthago endelig tabt i 698. Dette førte til en opstand mod Leontius' regime, og Apsimar fra Cibyrraeot Theme blev proklameret kejser. Leontius blev styrtet og lemlæstet på samme måde som sin forgænger.

**Tiberius III. Apsimar, 698-705,** besteg tronen under navn af Tiberius efter sit heldigt gennemførte oprør mod Leontius. Skønt en duelig hersker var han ganske ude af stand til at standse arabernes fremtrængning i Nordafrika, og ved århundredskiftet var de nået til Atlanterhavskysten. I mellemtiden planlagde Justinian II. fra sit eksil sin tilbagevenden til Konstantinopel. Han var undsluppet fra Cheron og var blevet modtaget af Khazarerne; men Tiberius brugte diplomatisk pression og sikrede sig, at den flygtende kejser igen blev arresteret

Endnu en gang undslap Julian II. og fandt denne gang asyl hos den bulgarske

Medlemsblad for:  
**Numismatisk Forening  
for Nord- og Sydslesvig**

**Redaktion:**

Palle Gulddahl  
Slotsbakken 5  
6300 Graasten  
Palle@Gulddahl.dk

Gengivelse af artikler kun  
efter indhentet tilladelse  
og med kildeangivelse.

**Formand:**

Henning Kjær  
Kærmindevej 17  
6400 Sønderborg.

Telefon:

74 43 34 82

Fakjaer@mail.tele.dk

**Kommissioner:**

Faste bud på medlems-  
salgslisten og brevbud  
skal være fremme dagen før  
auktionen og modtages af

Jens Madsen  
Jørgensby 14  
6310 Broager  
TLF. 74 44 95 63  
jensmadsen@stofanet.dk

Oplag: ca. 165 stk.

Foreningens vedtægter kan  
altid rekvireres hos  
formanden.

[www.nfns.dk](http://www.nfns.dk)

Tryk: Langenberg  
Sønderborg

khan Tervel. I efteråret 705 nærmede han sig den byzantinske hovedstad i spidsen for en hær af slaver og bulgarer, og efter at have skaffet sig adgang til byen ved at kravle igennem et aquaduktrør, styrtede han Tiberius og genbesteg sine fædres trone.

**Justinian II. 705-711.** Efter sin genoptagelse af magten tog Julian en frygtelig og hurtig hævn over sine fjender. Leontius og Tiberius blev begge henrettet efter at have været udsat for offentlig spot, men de var i virkelig -heden blot de første ofre for, hvad der snart udviklede sig til en terrorregering. Araberne drog igen fordel af de interne konflikter i Byzans. Kappadokien og Kilikien blev angrebet, men Justinian ofrede stadig al sin tid og sine kræfter på sine personlige vendettaer. Endelig udbrød der oprør i en hær, som kejseren havde afsendt for at lade sin hævn gå ud over Cherson, hans tidligere eksil. Generalen, en armenier ved navn Bardanes, blev udråbt til kejser, og han tog Konstantinopel i besiddelse. Ingen var tilbage for at støtte den hadede Justinian, og hans seksårige søn, Tiberius blev begge dræbt. Således endte Heraclius' farverige dynasti.

**Philippicus, Bardanes, 711-713,** af armensk oprindelse, havde uortodokse religiøse meninger, der tenderede det gamle monophysite kætteri. Dette førte til, at paven nægtede at modtage hans portræt, hvilket yderligere svækkede den byzantinske position i Italien. Fervalt, den bulgarske khan angreb Konstantinopel under påskud af hævn over sin gamle allierede, Justinian, og araberne fortsatte med at drage nytte af byzantinernes interne problemer. Efter lidt over halvandet år blev den kætterske kejser afsat ved en militær revolte anført af tropper fra Opsikion themen.

**Anastasius II. Artemius, 713-715.** Efter Philippicus' fald blev en embedsmand ved navn Artemius valgt til tronen og ved sin kroning tog han navnet Anastasius til ære for den

tidligere kejser, som også var ophøjet fra det civile liv. Den nye hersker viste snart, at han havde store evner til sit nye store hverv. Konstantinopel var forberedt på et kom -mende arabisk stormløb og lagde planer for et overraskelsesangreb på den muslimske armada, inden den forlod havnen. Uheldigvis udbrød der igen en revolte blandt soldaterne i Opsikion themen, og en mod - stræbende skatteopkræver med det farverige navn Theodosius blev tvunget til at acceptere kejserkronen. Anastasius fik lov til at trække sig tilbage til et kloster i Thessalonica.

**Theodosius III. fra Adramytium, 715-717,** en simpel skatte-embedsmand uden tilbøjelighed eller evne til statsanliggender regerede kun i to år, før han blev fortrængt af den magtfulde general Leo, strateg fra Anatolikon themen.

**Leo III. Isaurieren, 717-741,** en af de mægtigste byzantinske herskere og ligesom Heraclius grundlægger af et dynasti. Leo var oprindeligt bonde i Nordsyrien. Han gjorde først tjeneste i, Justinian's anden regeringsperiode, og i forbindelse med udnævnelsen af Theodosius III. blev han forfremmet til strateg ved den vigtige anatolske theme. Han blev proklameret kejser i 717 efter at have allieret sig med Artavodus, strateg ved den armenske theme. Det store arabiske angreb på den byzantinske hovedstad, som havde været frygtet i adskillige år, satte nu ind inden for seks måneder efter Leo's tronbestigelse. Igen, som under Konstantin IV., blev muslimerne drevet tilbage efter heftige kampe til lands og til søs, og Europa blev igen bevaret. Stridighederne med araberne fortsatte imidlertid og kulminerede med en stor sejr til Leo ved Acroinon i 740. Der blev sluttet aftaler med bulgarerne og khazarerne, og Leo's søn og medkejser fra 720, Konstantin V, ægtede i 733 khazarkhanens datter. I 726 blev der offentliggjort en juridisk håndbog, der udgjorde et vigtigt trin i udviklingen af de byzantinske love. Under Leo III, udviklede der sig en for staten faretruende intern strid. De første kristne, der endnu delte jødedommens modvilje mod billedkult, så skævt til enhver form for anvendelse af billeder under gudstjenesten. Men fra det 5. århundrede blev billeder af Kristus, Jomfru Maria og helgener mere og mere almindelige både i privathusene og i kirkerne. Tilbedelsen af disse ikoner blev så voldsom, at den ofte nærmede sig afgudsdyrkelse, og de kristne i rigets østlige provinser, der var naboer til jøder og muhamedanere, hvis religion direkte forbød anvendelse af billedet i gudstjenesten, blev ængstelige ved dette formentlige kætteri. Et direkte forbud mod brugen af ikoner blev gennemført i året 726, da Leo III., der selv stammede fra en østlig provins, beordrede alle ikoner fjernet fra kirkerne og brændt. Striden, for og imod ikoner, varede i mere end et halvt århundrede, ofte med direkte oprør til følge, når de engagerede parter appellerede til borgerne. Leo døde i 741, men hans popularitet var stærkt undermineret på grund af hans hårdnakkede modstand mod ikonerne.

*Forsættes i næste nummer*